

Στις αρχές του Σεπτέμβρη, η συνέλευσή μας **(Ανοικτή Συνέλευση Αγώνα Άνω Πόλης)** οργάνωσε καμπάνια αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στην Ειδομένη με το γενικό σύνθημα **«Πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Είναι οι πόλεμοι, τα σύνορα, τα κράτη»**. Στο πλαίσιο της καμπάνιας οργανώθηκαν δράσεις (μικροφωνική, αναγραφή συνθημάτων, μοίρασμα 2000 κειμένων), μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και η εβδομάδα συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης κατά το διάστημα από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου.

Η ανταπόκριση ενός κομματιού του καθημερινού κόσμου της Άνω Πόλης ήταν πραγματικά εγκαρδιωτική. Καθαρός και καλοσυντηρημένος ρουχισμός, είδη πρώτης ανάγκης (πάνες, σερβιέτες, σαπούνια, έτοιμη τροφή κ.ά.) γέμισαν την καρότσα ενός αγροτικού και τα πορτομπαγκάζ τριών αμαξιών, στέλλοντας από την Άνω Πόλη ένα μήνυμα κουράγιου και έναν χαιρετισμό αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Τα πράγματα δόθηκαν στους ανθρώπους που έρχονται αδιάκοπα όλο το εικοσιτετράωρο κατά εκατοντάδες αναμένοντας να περάσουν τα σύνορα, συχνά για πολλές ώρες, μέσα σε τέντες και αναζητώντας πρώτες βοήθειες σε προσωρινά ιατρεία που, περισσότερο από ό, τι άλλο εκεί, φαίνονται να υπάρχουν κυρίως για να στηρίξουν την επίφαση της ανθρωπιστικής μέριμνας του ελληνικού κράτους και της ΕΕ. Οι ευκαιρίες μας να επικοινωνήσουμε επιβεβαίωσαν την αδιάκοπη ροή οικογενειών, ηλικιωμένων, ασυνόδευτων παιδιών, μεμονωμένων, που προσπαθούν να ξεφύγουν από έναν πόλεμο που δεν νοιώθουν δικό τους. Όπως και όσοι προηγήθηκαν, γνωρίζουν ότι η φυγή και ο αγώνας τους θα προσκρούουν στα σύνορα που θα συναντούν κάθε φορά, στα παιχνίδια των κρατικών και διακρατικών συμφερόντων και συμφωνιών, στη βία που αυτά υπαγορεύουν στις συνοριακές τους δυνάμεις, στην κατά κεφαλήν ταρίφα των διακινητών, στο κρύο, σε αρρώστιες, σε τοκετούς χωρίς την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σε κάθε λογής κακουχίες, και, ίσως, κάποιοι γνωρίζουν για την περαιτέρω αναμέτρησή τους με το κεφάλαιο των χωρών «υποδοχής» και την «εύρυθμη» πια και με ανθρωπιστικά προσχήματα κάλυψη των αναγκών του, όχι των δικών τους.

Κοινός μας εχθρός τα αφεντικά που μας κλέβουν τις ζωές, τα κράτη που μας κρατάνε υποταγμένους για τα συμφέροντα των «μεγάλων», ο ρατσισμός, ο φασισμός, η μισαλλοδοξία, τα σύνορα, ο πόλεμος.

Κοινοί αγώνες ντόπιων και μεταναστών Για έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης Ενάντια στην υποτίμηση των ζωών μας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ