



Και αν γίνει πόλεμος στρατηγέ...

Ξυπνάμε σε μια κοινωνία που:

Προσπαθεί να ορίζει τις κανονικότητες, τις συμπεριφορές μας και την ύπαρξή μας. Μας θέλει πειθήνιες, να σεβόμαστε το θεσμό της οικογένειας, να κάνουμε το σταυρό μας, να αγαπάμε τη μαμά πατρίδα, να ζούμε straight έρωτες, να γινόμαστε ένα με τα αφεντικά μας για μια σημαία, να βαράμε προσοχή, να φοράμε χακί, να συγκινούμαστε με τα εθνικά εμβλήματα, να είμαστε μάτσο και αρρενωποί, ή υποταγμένες, να μισούμε το ξένο και το διαφορετικό.

Και αυτή η κοινωνία το μόνο που έχει να μας προσφέρει ως ορίζοντα είναι η δυστοπία των ιεραρχημένων, σεξιστικών, εκμεταλλευτικών κοινοτήτων του έθνους κράτους, του καπιταλισμού και της πατριαρχίας.

Στα δικά μας όνειρα, όμως, δεν υπάρχουν:

έθνη, πατρίδες, μακεδονομάχοι, φασίστες, μπάτσοι, πολεμόχαροι υπουργοί, ρασοφόροι και ευσεβείς νοικοκυραίοι, στρατόπεδα συγκέντρωσης, σύνορα και φράχτες. Ούτε έμφυτες κανονικότητες, περιθωριοποιημένοι και στοιχειά, καταθλιπτικές μητροπόλεις, εθνικά σφαγεία και διωγμοί.

Όσο τα αφεντικά γεμίζουν τις τσέπες τους από τη βιομηχανία του πολέμου, όσο οι πολιτικοί επεκτείνουν την επικράτεια και την εξουσία τους και όσο οι γαβονάδες και οι καρβανάδες γκαρίζουν μέσα στα μούτρα μας για “μεγάλες ιδέες” και παλιές και νέες εκστρατείες, γεμίζοντας μας φόβο, τρόμο, ασφυξία και αδιέξοδο, εμείς ουρλιάζουμε ότι δεν υπηρετούμε σε κανένα στρατό και δε δολοφονούμε για καμία πατρίδα. Γι αυτό το λόγο, στεκόμαστε αλληλεγγυοί/ες με όσους εναντιώνονται έμπρακτα στο θεσμό του στρατού και αρνούμαστε να συνεισφέρουμε σε αυτόν, με τα ίδια μας τα κορμιά και με χρόνο από τις ζωές μας.

...η πρώτη σφαίρα θα είναι για σένα

Μέχρι τα όνειρα μας να γίνουν πραγματικότητα εμείς θα αγωνιζόμαστε συλλογικά, με γνώμονα την αλληλεγγύη, πέρα από έθνη και επιβαλλόμενους διαχωρισμούς, μακριά από λογικές ανάθεσης. Θα δημιουργούμε κοινότητες αγώνα για ό,τι μας πνίγει απέναντι στις εθνικές αφηγήσεις και στη στρατικοποίηση της καθημερινότητας μας και, όσο κι αν το θέλουνε. δε θα συνηθίσουμε το θάνατο που μας επιβάλλουν.

**Γιατί η αγάπη για την πατρίδα
ενσαρκώνει όλα αυτά που μισήσαμε.**