

ΕΞΩ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ

Το τελευταίο διάστημα, συντελείται απροκάλυπτα πλέον, η εκκαθάριση του προσφυγικού οικισμού της Άνω Πόλης με την άρρηκτη συνεργασία δήμου και ιδιωτών εργολάβων.

Αντιλαμβανόμαστε φυσικά πως το πάθος για το χρήμα, τις απορρέουσες μίζες και το μεγαλοεργολαβικό κέρδος είναι ο βασικότερος στόχος τους, συγκαλυμμένος από το γνωστό παραμύθι της ανάδειξης του βυζαντινού στοιχείου, θάβοντας έτσι την προσφυγική μνήμη και τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιοχής.

Κομβικό σημείο στο έγκλημα που συντελείται, αποτελεί η πλήρης ομοφωνία δημάρχων και δημοτικών συμβούλων, συμπεριλαμβανομένης της αριστερής όχθης κάτι που φυσικά δεν μας εκπλήσσει, απλώς αποδεικνύει για πολλοστή φορά το ποιοι συντάσσονται με ποιους και εναντίον ποιων. Έχοντας δε περίσσιο θράσος μέσα από κατάπυστα παραληρηματικά δελτία τύπου, να μιλάνε για *“περιθωριακούς τοξικομανείς που ανοίγουν τρύπες στις καστρόπληκτες προσφυγικές κατοικίες, μετατρέποντας της σε σκουπιδότοπους”*.

Πραγματικός τραγέλαφος την στιγμή που τα καστρόπληκτα σπίτια παρακμάζουν υπό καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας, αφού δεν επιτρέπεται η συντήρηση – ανακατασκευή τους και για ένα καρφί στον τοίχο παραμονεύει το αυτόφωρο.

Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός, πως το ένα μετά το άλλο *«παίρνουν»* ξαφνικά φωτιά και καταστρέφονται ολοσχερώς, σε πλήρη συγχρονισμό με την χρονική συγκυρία της ανάπτυξης. Η συνέχεια είναι γνωστή αφού ότι αρχίζει η πυρκαγιά το ολοκληρώνει η μπουλντόζα και εν συνεχεία η πράσινη ανάπτυξη, που με τον χαρακτηριστικό της ισοπεδωτισμό δημιουργεί τσιμενταρισμένα **καστρόπληκτα** πλέον, **parking**.

Το πράγμα είναι ξεκάθαρο όσο και διαχρονικό: δήμος, αρχαιολογικές υπηρεσίες και θεσμικοί φορείς απέναντι στους οικονομικά αδύνατους, στους πρόσφυγες, στους άστεγους και στους αγωνιζόμενους για αξιοπρέπεια ανθρώπους. Στο σύνολο δηλαδή του κοινωνικού ιστού, που έχει μάθει να επιβιώνει δημιουργώντας σχέσεις αλληλοβοήθειας και αλληλεγγύης σε επίπεδο γειτονιάς και όχι μόνο.

Υπενθυμίζοντας την γνωστή παροιμία *“όταν καίγεται το σπίτι του γείτονα περίμενε τη φωτιά και στο δικό σου”* στεκόμαστε δίπλα σε όσους διεκδικούν το μέλλον και τη ζωή τους. Όσο για τους υπεύθυνους της ισοπέδωσης ας αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Εμείς τους απαντάμε: **ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΣΤΑ ΜΥΑΛΑ ΣΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΣΤΡΟΠΛΗΚΤΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ**

Καλούμε όσες-όσους ενδιαφέρονται σε οργανωτική συνέλευση για να φύγουν οι μπουλντόζες που έχουν στρατοπεδεύσει στην Επταπυργίου.

ΣΤΕΚΙ ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/11 20:00μ.μ.

[Ανοιχτή Συνέλευση Ενάντια Στο Γκρέμισμα Καστροπλήκτων](#)